

dödsfall

BERIT SUNDBERG

Min kära syster, Berit Sundberg, Bolstaholm, Geta avled fredagen den 17 september 2010 och lämnar ett jättestort tomrum hos oss alla som stod henne nära. Berit var en mycket speciell person. Hon drabbades av sjukdom redan som ung men hade ändå livsglädje och energi som trotsade och bromsade sjukdomens effekt på hennes bana i livet.

Berit och Götrik gifte sig år 1960. De firade guldbryllöpet den 20 augusti i år.

Som husmor på en stor bondgård, där arbetsuppgifterna var oändliga glömde hon ofta bort sig själv för att ställa upp för allt och alla, alltid beredd att hjälpa och sprida glädje. Hon hade alltid en positiv utstrålning som smittade av sig bara av att prata med henne.

Sonen Henrik lät vänta på sig i elva år men glädjen var obeskrivlig när han föddes. Henrik är i dag en duktig bonde på gården i Bolstaholm. Tillsammans med sin livskamrat Ann har de två underbara barn, Mattias och Alva, som Berit älskade av hela sitt hjärta.

Samhällsintresset kände hon starkt för. Hon invaldes i Geta kommuns fullmäktige och byggnadsnämnd där hon var med under många år. Föreningsarbete engagerade



henne också. Geta hemgård låg henne varmt om hjärtat eftersom hon var med och startade upp verksamheten. Hon var med i hemgårdens styrelse under 20 år och hann bidra med mycket under årens lopp.

Maria logen och alla systrar betydde mycket för henne. Systergemenskapens ömsesidiga värme och glädje gjorde att logekällarna blev riktiga höjdpunkter.

Handarbete av alla olika slag samt trädgårdsskötsel var hennes favoritsysselsättningar. Under senare år som pensionär fick hon mera tid för sina egna intressen. I samband med pensionen flyttade Berit och Götrik in i sitt nybyggda hus nära gården.

Vi önskade alla att Berits pensionärstillvaro hade fått fortgå, men en svår sjukdom kom och satte stopp för det.

Berit, du lämnar bara fina minnen. Tack älskade syster.

SYSTER ÅSA