

En varm julkhälsning 2016 från Bosse Ahlnäs på Åland

Ett år som har innehållit många fina upplevelser av olika slag börjar gå till ända. Jag har träffat släktingar i Nykarleby, Borgå och Åbo. Jag har gjort en oförglömlig resa till Svalbard. Under några sommarveckor arbetade jag igen som volontär i svenska St. Mikaelsskyrkan i Reval och i estlandssvenskarnas museum, Aibolands museum i Hapsal.



Under året hade jag min 70 års dag och firade i dagarna tre med släktingar och vänner i Helsingfors, Iniö och på Åland. I Helsingfors hade jag hyrt en nostalgisk spårvagn från år 1955. I Iniö tog jag emot gäster i församlingshemmet och i Vårdö som nu är min hemkommun hade jag en mottagning i Stormskärs Vårdshus på Simskåla. Senare på våren firade jag ännu med vänner på en hemlig bussresa på Åland med Sundqvists buss, ÅL 77 från år 1968 som förde oss till Andersudde och konstskatterna hos kommerserådet Anders Wiklöf samt till Ängö och Bussö, två små öar som hör till Vårdö.



Länge har jag haft en resa till Svalbard på min önskelista och i år fick jag tillfälle att besöka Svalbard / Spetsbergen. Vi kryssade bland isflaken och gjorde strandhugg med hjälp av mindre båtar. Geocaching gjorde jag även här, men på bilden till höger rör jag till ön Seasaare utanför Ormsö i Estland för att logga en geocache.



Jag besökte ön Gozo på Malta både i mars och december. Jag har nu besökt Gozo 6 gånger under åren 2012–2016. Genom min favorithobby geocaching får jag uppleva många intressanta och fina platser som jag knappast annars hade besökt. Gömmorna brukar finns på skojiga platser. I december loggade jag också en FTF, first to find cache och en wherigo cache på Gozo. Wherigo är som en orientering från station till station där öns sevärdheter presenterades. www.geocaching.com

Jag ber att få önska alla kära vänner, släktingar, bekanta och facebook vänner
God Jul och Allt Gott under år 2017
[bosse.ahlnas\[at\]aland.net](mailto:bosse.ahlnas@aland.net) <http://home.aland.net/bosse>